

## Praten met Mischaël Modrikamen, voorzitter van de Parti Populaire

# “Voor de klassieke media bestaat de Parti Populaire niet”

**Men zou het bijna vergeten, maar in de federale Kamer is een Franstalige partij vertegenwoordigd die zich uitgesproken rechts op het politieke schaaftbord plaatst: de Parti Populaire van advocaat Mischaël Modrikamen. De partij haalde bij de parlementsverkiezingen van 2014 zo'n 4,5 procent van de stemmen in Wallonië en haalde de kiesdrempel in Luik waardoor het met Aldo Carcaci een zetel binnenrijfde. Maar de PP wordt sindsdien zo goed als doodgewegen door de Franstalige pers. Nochtans heeft Modrikamen relevante inzichten over de Franstalige politiek. Het 't Pallieterke zocht hem op.**

In Vlaanderen wordt meer dan eens terecht geklaagd over het gebrek aan objectiviteit in de pers. Een goed voorbeeld daarvan is de manier waarop een partij als Groen, tot nader order nog altijd maar de vijfde politieke formatie in Vlaanderen, royaal aan bod komt op een zondags debatprogramma als de Zevende Dag. De meesten zullen het niet geloven, maar aan Franstalige kant is de situatie nog dramatischer. De Parti Populaire (PP) wordt bezuiden de taalgrens gewoon genegeerd en doodgewegen. Haar programma – anti-establishment, tegen immigratie, islamkritisch, voor een streng veiligheidsbeleid, voor lagere belastingen, eurosceptisch – wordt door de Waalse en Brusselse mainstreammedia niet gesmaakt, om het zacht uit te drukken.

Nochtans telt de partij met Aldo Carcaci sinds de verkiezingen van 2014 een federaal Kamerlid. De man duikt amper of niet op in programma's op radio en televisie. Niet anders is het met Mischaël Modrikamen, oprichter en voorzitter van de PP, die zich als gezond rechts profileert en zich vooral afzet tegen de traditionele politiek. Modrikamen, vooral bekend als advocaat van gedupeerde Fortis-aandeelhouders ten tijde van de financiële crisis, ziet hier een bewuste strategie in van het francophone establishment om nieuwe politieke partijen te muilkorven, tenzij ze natuurlijk ter linkerzijde opereren. “De PTB van Raoul Hedebouw wordt wel toegelaten omdat de journalisten veel van de ideeën van deze partij delen”, zegt Modrikamen. “Er is geen sprake van een cordon sanitaire rond de PP, maar wel van een boycot. Ik ben sinds drie jaar niet meer op de RTBF gekomen. Bij de laatste verkiezingen haalden we nochtans heel wat stemmen. Om de hele Franstalige publieke opinie te capteneren, is het best om naar het Franstalig kiescollege bij de Europese verkiezingen te kijken. We halen 150.000 stemmen op 2,3 miljoen Franstalige kiezers. Dat is het dubbele van het FDF, nu Défi, van Olivier Maingain. En de PP doet beter dan de 130.000 stemmen van de PTB. Federaal halen we ongeveer evenveel stemmen als Défi en PTB. We worden ook verzwegen in de peilingen.”

**'t Pallieterke: En is het beter bij de commerciële omroep RTL?**

**Modrikamen:** Persoonlijk ben ik daar niet meer geweest sinds oktober 2010. Het is alsof we niet bestaan. Onze ideeën zijn blijkbaar niet interessant. Daarenboven heb ik in 2013 Luc Trullemans als advocaat verdedigd tegen RTL en ik heb die zaak gewonnen. Wat was er gebeurd? Luc Trullemans was weerman bij RTL en had op zijn Facebookpagina geschreven dat vreemdelingen zich moesten aanpassen of verhuizen, nadat hij twee keer persoonlijk was aangevallen. Hij werd hiervoor ontslagen. Sindsdien ben ik er persona non grata. Een journaliste van RTL heeft mij bevestigd dat men haar bij haar aanwerving heeft gezegd: je mag over alles spreken, behalve over Modrikamen. De partij heeft een nieuwe procedure

gestart tegen RTL, teneinde de wetgeving op het pluralisme te doen naleven. Deze zaak zal in de lente van 2018 worden gepleit. Ondanks onze afwezigheid bestaan we nog. In de peilingen halen we nog altijd de kiesdrempel. De partij probeert zich te profileren via sociale media en met onze onlinekrant Le Peuple, dat 30.000 abonnees telt. De linkse Franstalige omerta in de media is ongezien, en ondenkbaar in Vlaanderen of in de rest van Europa.

**'t Pallieterke: Waarom wordt u doodgewegen? Enkel omwille van uw standpunten?**

**Modrikamen:** De journalisten van La Libre Belgique en Le Soir zijn militanten. Ideeën die rechts van het centrum staan worden genegeerd. Met de regionale of populaire pers, zoals SudPresse en La Dernière Heure, is het wat beter. Ik heb destijds ook de RTBF een proces aangedaan omdat ze niet pluralistisch was door ons te negeren. Ze krijgt 250 miljoen euro overheidsgeld per jaar, dan mag ze wel objectief zijn. De rechter kwam wel degelijk tot de conclusie dat de RTBF haar taak niet vervulde. Jammer genoeg waren er geen dwangsommen verbonden aan het vonnis en de RTBF heeft het aan de laars gelapt. Ik heb een nieuwe zaak tegen hen aangespannen en deze zal in de lente van 2018 worden gepleit.

**'t Pallieterke: U noemt zich rechts. Of ook rechtspopulistisch?**

**Modrikamen:** Onze partij wil een breuk maken met de klassieke politiek. Ik ben weliswaar geen Vlaming, laat staan een separatist, maar ik herken mij in heel wat standpunten van de N-VA. Nigel Farage van UKIP is een vriend. Ik herken mij in de volkspartij UDC in Zwitserland en in de standpunten van de Hongaarse premier Viktor Orbán. De PP is vooral een antwoord op de traditionele partijen, die steeds meer op elkaar lijken. Economisch zijn we eerder liberaal. We willen minder belastingen en minder uitgaven. Maar ik vind dat vermogens ook voldoende mogen worden belast. Alles zou moeten onderworpen zijn aan een tarief van 35 procent. Op het vlak van waarden zijn we conservatief, je zal ons niet op de Gay Pride zien.

**'t Pallieterke: Hoe kijkt u naar de algemene politieke toestand? Hoe ziet u die evolueren aan Franstalige kant?**

**Modrikamen:** Ik ben zeer voorzichtig met voorspellingen. Ik kan wel zeggen dat het slecht gaat met België. Vlaanderen doet het nog relatief goed, Wallonië is er erg aan toe. Er zijn uitzonderingen zoals Waals-Brabant. De feiten spreken voor zich: een kwart van de Walen heeft geen baan. Maar er zijn niet alleen de economische verschillen. In Franstalig België worden alle problemen ontkend of geminimaliseerd. Dat was bijvoorbeeld het geval met de rellen in Brussel. En dan is er nog het politieke systeem dat zich bezuiden de taalgrens in stand houdt. De schandalen bij

Publifin hadden een maffioos karakter, maar er wordt niet streng genoeg tegen opgetreden. Momenteel lijkt het Waalse ongenoegen als gevolg te hebben dat de enige uitlaatklep de PTB is.

**'t Pallieterke: Waarom de PTB, en niet de Parti Populaire?**

**Modrikamen:** Zoals gezegd, in de klassieke media bestaan we niet. Dan is het logisch dat Hedebouw, die mediageniek is, met alle aandacht gaat lopen. Bovendien sluiten zijn standpunten aan bij die van veel journalisten. En dat voor de meest archaische partij van Europa. Die partij heeft contacten met Noord-Korea, en Venezuela is een model. Dat is hallucinant. Het risico is reëel dat Wallonië straks voor de vlucht vooruit kiest en dan is er sprake van Griekse toestanden.

**'t Pallieterke: Hoe realistisch is een PS-PTB-coalitie in Wallonië?**

**Modrikamen:** De verleiding van het linkse volksfront is reëel. De twee partijen willen de belastingen verhogen, ze hebben geen voeling met de bedrijfsweld, en geld is er enkel om herverdeeld te worden. De MR zal weliswaar proberen om in 2019 op Waals niveau een coalitie te vormen met de PS. Maar de basis is voor een regering die volle kracht links gaat. Met een PS-PTB-Ecolo-regering is dat het definitieve einde van Wallonië. Wie in Wallonië nog wat geld heeft, vlucht naar Vlaanderen. En dat alles zal de separatistische krachten in Vlaanderen nog versterken. Daarom zeg ik: de PP kan hier voor een evenwicht zorgen.

**'t Pallieterke: In welke zin?**

**Modrikamen:** Een groot deel van de proteststemmers in Wallonië is niet extreemlinks. Velen zijn tegen de massa-immigratie en tegen de hoofddoek. Dat ze dan op de Parti Populaire stemmen. Al schommelen we in de peilingen rond de kiesdrempel, ik denk dat we meer zullen halen en dat de PP in 2019 meerdere zetels zal binnenrijven. Dan worden een politieke factor van belang. Overigens, wil men na 2019 nog een centrumrechts beleid voeren, kan het best zijn dat deze regering geen meerderheid meer heeft. Hopelijk kunnen ze dan beroep doen op ons.

**'t Pallieterke: Echt?**

**Modrikamen:** We hebben onze eigen peilingen. De PP is goed voor 7 tot 8 procent van de stemmen. Met de gemeenteraadsverkiezingen hopen we al een politiek signaal te kunnen geven. In 2012 heeft onze partij amper een tiental lijsten ingediend. Voor dit jaar denken we aan 100 lijsten.

**'t Pallieterke: Over uw politieke relevantie gesproken: bent u na de verkiezingen al ooit door het staatshoofd ontvangen? Of in 2014 door informateur Bart de Wever?**

**Modrikamen:** In 2010 werd ik ontvangen door koning Albert. In 2014 door Filip en ben ik bij Bart De Wever geweest. Ik heb hem gezegd dat we beschikbaar waren, ook al hadden we maar één zetel. Overigens, het is een schandaal dat we amper één zetel hebben gehaald. Ik kwam op in Henegouwen. Daar ben je verkozen met 30.600 stemmen. Ik had er 32.400 maar miste een zetel omdat ik met 4,9 procent net onder de kiesdrempel bleef. Ik ben er trouwens van overtuigd dat bij de tellingen gefraudeerd werd.

**'t Pallieterke: U zegt dat u de echte rechtse kracht bent in Franstalig België. En de MR dan?**

**Modrikamen:** Dat is voor mij een centrumpartij. Sommigen tenderen duidelijk naar links, zoals Louis Michel. Die zei dat hij in de VS voor Bernie Sanders zou stemmen. Veel MR-notabelen zijn centrum. De rechtse MR-verkozene zoals Brussels Parlementslid Alain Destexhe moeten ervoor zorgen dat voldoende mensen uit de Waalse rechterzijde voor de MR stemmen. Trouwens, als Destexhe te rechtse standpunten inneemt, wordt hem het zwijgen opgelegd.



De vader van Mischaël Modrikamen, van Pools-Joodse afkomst, zat bij het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd socialistisch schepen van Couillet en in 1984 voorzitter van de socialistische ziekenbond voor de streek van Charleroi. In 1991 werd Marcel Modrikamen slachtoffer van een aanslag, die hem een arm kostte. Volgens zijn zoon Mischaël had zijn vader onregelmatigheden ontdekt in het beheer van het ziekenhuis Institut Gailly, waarvan hij de voorzitter was. Mischaël Modrikamen (51) studeerde rechten aan de ULB en werd een nationale bekendheid in 2008 en 2009 als advocaat van de gedupeerde kleine Fortis-aandeelhouders. In 2009 richtte hij de Parti Populaire op.

**'t Pallieterke: Hoe kijkt de MR aan tegen een kleine partij als de uwe?**

**Modrikamen:** Charles Michel heeft mij ooit gezegd: we kunnen niet regeren met de PP als we al een coalitie vormen met de N-VA. Voor mij zou dat geen probleem zijn. In het parlement hebben we goede contacten met de N-VA. De relaties zijn correct.

**'t Pallieterke: Wat vindt u van het feit dat N-VA-regeringsleden als Jan Jambon en Theo Francken zo populair zijn in Wallonië?**

**Modrikamen:** Zij voeren een politiek die dicht aansluit bij ons programma. Hun populariteit komt de traditionele partijen en de pers goed uit. Ze kunnen zeggen dat die standpunten via de N-VA in de media aan bod komen. Waarom ons nog vragen?

**'t Pallieterke: Waarom heeft elke partij die rechts van rechts stond het altijd zeer moeilijk gehad in Wallonië? Rechts-radicaal of extreemrechts heeft slechts sporadische successen geboekt. Partijen als FN en Agir verdwenen even snel als ze opdoken.**

**Modrikamen:** Wij hebben in elk geval nooit iets te maken gehad met die groupuscules. Maar soms kwamen ze de elite goed uit als bliksemafleider. Maar met mij is de aanpak anders: wij staan inhoudelijk sterk en worden als een bedreiging gezien. Sinds ik politiek actief ben, waren er vier huiszoekingen. De laatste keer zou er sprake zijn van misbruik van EU-subsidies. Ze hebben hier eens een huiszoeking gehouden in verband met partijbadges die we verkochten aan één euro. Het gerecht vroeg naar de opbrengst. Te gek voor woorden. Men doet in Franstalig België alles om mensen zoals ik, die taboes doorbreken, te nekken.

**'t Pallieterke: Is de radicale islam en de immigratie een taboeronderwerp bezuiden de taalgrens?**

**Modrikamen:** 35 à 40 procent van de Brusselse bevolking is moslim. Over zeven à acht jaar zitten ze aan een meerderheid. In de Brusselse scholen volgt de overgrote meerderheid van de kinderen islamgodsdienst. Brussel is al de grootste moslimstad van Europa. En niet enkel in gemeenten als Molenbeek. In de Nieuwstraat zijn nog 15 procent van de passanten West-Europese blanken. Ook in de Waalse steden verandert heel wat. In Verviers volgt 90 procent van de kinderen islamles. ‘Le grand remplacement’ is in volle gang. Kijk, 50 procent van de moslims verkliest de sharia boven de westerse wetten. Dat verontrust mij.

Toen ik een paar jaar geleden zei dat er terroristen tussen de asielzoekers zaten, werd ik bijna bij de keel gegrepen. Ik had gelijk. Ik geef toe dat de meeste moslims die hier leven zeer vredelievend zijn. Maar 10 procent met radicale ideeën die richting terrorisme kunnen gaan, is 10 procent te veel.

### “Charleroi kreeg zowel een kernbom als een ebola-epidemie te verduren”

Mischaël Modrikamen is afkomstig van Couillet bij Charleroi. Een stad die symbool staat voor alles wat de voorbije decennia verkeerd is gelopen in Wallonië. “Couillet was een van de centra van de staalindustrie. Daar werd de eerste Solvay-fabriek gebouwd. Toen was Wallonië de tweede economie van de wereld. In mijn jeugd, in de jaren zeventig, zag ik al de neergang met de vele bedrijfssluitingen. Maar toen was er nog een zekere waardigheid. De stad was nog proper en veilig. Daarna had de PS de absolute macht, met haar apparatsjiks. Het werd een drama. Nu doet de stad het iets beter, maar toch krijg je de indruk dat Charleroi zowel een kernbom als een ebola-epidemie te verduren heeft gekregen. Je ziet drugverslaafden en alcoholici. Charleroi moet van de 19de naar de 21ste eeuw. Alle sporen van de oude industrie moeten weg. Dat vergt een revolutie in de geesten.”